

Kerk te Menaam

ZONDAG 3 mei 2020; 09.30 uur

Voorganger: ds.J.P.van Olffen
Organist: Jetske Bakker-Reitsma
Mmv Anna Geesje Bakker (cornet)
Mmv Grietje Bakker (althoorn)
Ouderling van dienst: Anneke Algra-Gillebaard



Paaskaars brandt

Orgelspel voor de dienst: Adiemus (from Songs of Sanctuary) van Karl Jenkins



Zingen: Lied 216 : 1 en 2; Dit is een morgen als ooit de eerste.

Stilte



Zingen: HH 298 : 1 en 4; Genade zo oneindig groot.

1. Genade, zo oneindig groot
dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien

4. Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

Introductie

Votum en Groet

Gebed



Zingen: Lied 730 : 1 en 4 [Vers 4 LvdK]

1. Heer, herinner U de namen
van hen die gestorven zijn,
en vergeet niet dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
vaderhuis, hun toebereid.

4. Waarheen zal de mens zich keren,
die, staand voor uw aangezicht,
Uwe liefde moet ontberen
bij het eindelijk gericht?
Heer, zo Gij niet wordt bewogen
door het breken van zijn stem,
door de droefheid in zijn ogen,
is bij niemand heil voor hem.

Voor kleine en grote oren.

Gebed om de Heilige Geest

Lezing Jesaja: 56:5, nbv 2004 יְדֹנְתִי וְשֵׁם

“Hem geef ik iets beters dan zonen en dochters:
een gedenkteken en een naam in mijn tempel
en binnen de muren van mijn stad.
Ik geef hem een eeuwige naam,
een naam die onvergankelijk is.”

Lezing 2 Korinthe 3:3, nbv 2004

“U bent zelf een brief van Christus,
door ons opgesteld, niet met inkt geschreven
maar met de Geest van de levende God,
niet in stenen platen gegrift
maar in het hart van mensen.”



Zingen: Lied 511 : 1 en 7 Door goede machten trouw en stil omgeven.

Verkondiging

Bes cornet, althoorn begeleid door orgel: Gezang 416 Gelukkig is het land [Jetske, Grietje, Anna-Geesje]

Gebed

Bes cornet en althoorn begeleid door orgel:

Remembrance Day, van Jacob de Haan

We denken vandaag aan de slachtoffers van geweld en oorlog. Kinderen, vrouwen en mannen, uit alle landen. We gedenken de soldaten die in de wereldoorlogen stierven. De mensen die bij oorlogshandelingen of daarna in gevangenschap als banneling of als vluchteling het leven moesten laten. Die vervolgd en gedood werden omdat ze tot een ander volk of een ander ras behoorden of vanwege een ziekte of handicap. Als het leven onwaardig werden beschouwd.

We gedenken diegenen die om het leven kwamen Omdat ze weerstand boden tegen de tirannie. En degenen die de dood vonden omdat ze aan hun overtuiging of geloof vasthielden. We treuren om de slachtoffers van de hedendaagse oorlogen en burgeroorlogen, om de slachtoffers van terrorisme en van politieke vervolging.

We gedenken vandaag ook diegenen die dit jaar door haat en geweld tegenover vreemdeling en zwakken zijn gedood. We treuren met de moeders en met allen die verdriet hebben om de doden. Maar ons leven staat in het teken van de hoop op verzoening onder de mensen en volkeren; Het is ons aller verantwoordelijkheid om vrede na te streven voor de mensen thuis en in de hele wereld.



Zingen: Lied 1010 : 1 en 2. Geef vrede Heer, geef vrede

Zegen



Zingen: Lied 708 1 en 6; Wilhelmus.

Bijzonder Doel collecte: KIA, Nigeria (slachtoffers Boko Haram).

Volgende kerkdienst: Zondag 10 mei, **09.30** uur. 4^{de} zondag na Pasen.

Er is gelijktijdig een uitzending vanuit Menaam via Radio Eénhoorn.